

MULIGHEDER

Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skringe højt.

*

Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove.

*

Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne.

*

Hvis citronmåne blev afskaffet, så ville jeg tisse i bukserne.

*

Hvis Sevel brændte, så ville jeg ikke kunne spise nudler.

*

Hvis der ikke var en kro i Sevel, så ville det lugte ad helvede til.

*

Hvis Sevel Skole ikke var her, så ville jeg have et haglgevær.

*

Hvis Sevel havde en Matas, så ville vi alle gå på hænder.

*

Hvis der var mus i Sevel, så ville jeg tage til Paris.

*

Hvis moster boede i Sevel, så ville jeg skrive til borgmesteren.

*

Hvis en vandmand kunne gå, så ville jeg blive søsyg.

*

Hvis man kunne danse i Sevel, så ville jeg løbe skrigende væk.

*

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten.

*

Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere.

*

Hvis heste fik klove, så ville træerne blive sure.

*

Hvis der var en motorvej i Sevel, så ville der dufte af mad.

*

Hvis drenge brugte BH, så ville jeg dræbe dem.

*

Hvis alle i Sevel slog en prut, så ville alle flygte.

*

Hvis himlen faldt ned, så ville der ikke være en sol.

*

Hvis alle børnene på Sevel Skole var pæne og artige, så ville Sevel ikke være en by.

*

Hvis Spar i Sevel ikke fandtes, så ville gardinerne blafre i vinden.

*

Hvis der ikke var huse i Sevel, så ville alle børnene grine højt.

*

MADKAMPEN

I går så jeg en flyvende drage, som fløj rundt omkring over Sevel. Jeg stod bare og kiggede på den i noget tid, da der pludselig dukkede en ridder op, men i stedet for et sværd havde han en stor lineal i sine hænder. Hans rustning var lavet af bacon, og han skød stråler af ketchup ud af sine øjne. Det kunne man da kalde en madkamp. Jeg havde ikke et kamera, så jeg optog det med en mikrofon.

*

TULIPANEN

I går så jeg en tulipan nede i min have. Jeg blev så glad indeni, at jeg fik lyst til varm chokolade. Jeg plukkede tulipanen og satte den i en vase. En tulipan er som den fineste halskæde, som en fjerpind der kan knække når som helst.

Jeg nyder at se på dens musik, og opbyggelsen, mens jeg sidder og drikker min varme chokolade.

*

SPEGEPØLSEENGEN

I morgen skal jeg på
zebrajagt, ude på Spegepølseengen.
Der er mange pølsezebraer,
som man kan lave stegt
spegepølsezebramule af. Der var også
engang kannibaler på Spegepølseengen.
Men jeg spiste den sidste.

*

DRØMMEN

I går drømte jeg, at jeg var en cowboy som boede i Danmark. Jeg sad ved min computer og spillede, mens jeg så på mit kæledyr svømme rundt. Mit kæledyr var en blæksprutte. Min blæksprutte hed Oskar og var tre år gammel. Men, efter noget tid kom der en zebra, som bare stod og åndede mig i nakken. Det var min nabos zebra. Den havde et halsbånd på, hvor der stod »Palle«.

*

CITRON

I går drømte jeg,
at min gepard tog min
fodboldstøvlesnørrehulsudvider
og brugte den til at presse
citronen, den brugte den også
til at få mere ketchup ud
af ketchupbøtten.

Den skulle have salamander med ketchup
og citron.

*

TUREN

I går tog vi på udsalg i Herning. Ridebutikken havde fødselsdag, så alt var billigt. Jeg købte et leoparddækken mere til min pony Rex. Rex betyder konge på latin. I en anden butik stod der en cowboy og fortalte om, hvordan der var ude på prærien. Det var spændende. Han viste billeder af sin hest. Den lignede Rex i stor udgave.

*

ZEBRA

I går så jeg en hest i løbetøj. Den løb rundt på gaden. Så kørte en bil ind i hesten. Det eneste, manden der kørte den ned, sagde, var »jubiiih, hestebøf!« Alle blev sure på ham, for de ville også have bøf og marineret hestemule. Så kom zebraen hen og råbte »hvad har I gjort af striberne?« Så råbte ham, der havde kørt hesten ned, efter zebraen. »Hvorfor det,« skreg zebraen, »jeg smager ... næsten ... ikke godt.« Så gik alle hjem og spiste zebra.

*

FABELDYRET

Jeg drømte om et fabeldyr, som en lille pige havde tegnet. Hun havde både brugt blyant og viskelæder. Fabeldyret var til fødselsdag på en blomstereng. Det fik både boller og lagkage. Men næste dag så jeg det stakkels fabeldyr, der lå i en papirkurv.

*

JEG DRØMTE

Jeg drømte at natten var væk
og himlen blev fyldt med de hvideste edderdun.
Først blev jeg kastet op i dunene,
da faldt jeg som en elevator tilbage til vores jord.
Min familie stod og ventede på mig.
Jeg ramte jorden, det føltes som
knive i hjertet.

*

Du så at du ikke blev inviteret til
en fødselsdagsfest i marts, hvor vi
ikke skulle lave en eksplosion. Den var
lille, og huset var ikke væk to sekunder efter,
og vi var hvide på fødderne.

*

ANNAS DØDSDAG

Anna vil ikke have en gård, når hun bliver lille. Hendes far siger, at hun ikke må. Hun har snart dødsdag. Hun frygter det. De har lige solgt sand og sten. Lige før havde de om kvadrattal på plejehjemmet. Hun hader det. Hun kunne sagtens forstyrre sig. Hun ville ikke have børnehaven med derhen. Bare hendes datter har glemt at slukke for vindblæseren. Ellers er der så varmt.

*