

STED+SANS

Rougsøskolen i Ørsted

Tekster af 6.A og 6.B

HVAD NU HVIS

Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om.

Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ.

Hvis jeg var i Ørsted, så ville jeg løbe i ring.

Hvis himlen var væk over Auning, så ville jeg flyve til Randers.

Hvis Grenaa var en ø, så ville jeg være smækker-lækker.

Hvis Auning var fyldt med kage, så ville jeg være glad.

Hvis Ørsted var en storby, så ville himlen ikke være blå.

Hvis geden kørte galt på cykel, så ville jeg få ondt i hovedet.

Hvis jeg tabte mine bukser, så ville jeg løbe.

Hvis giraffen havde fire øjne, så ville det være træls.

Hvis alle var blinde, så ville solen skinne.

Hvis tøj ikke fandtes, så ville alle være aber.

Hvis Jorden var firkantet, så ville jeg være rig.

Hvis jeg boede i Ørsted, så ville alle køre miave.

Hvis en bil havde tolv hjul, så ville det være sjovere.

Hvis en saks var ti meter lang, så ville det forandre os alle sammen.

Hvis en dør ikke kunne åbne, så ville jeg bo alene her.

Hvis det ikke sneede i Ørsted, så ville jorden være blå.

Hvis jeg boede i Auning, så ville jeg hoppe på en and der spiser is.

Hvis man havde et vissent træ, så ville du slå en ged.

Hvis jeg var en hest, så ville jeg købe en bil.

(Fælles tekster)

*

GEDEN DER SPISTE RUNDSTYKKER

I går så jeg en kirke, og der var en ninja på taget af kirken. Jeg så også en kro. I baghaven af kroen var en ged, der spiste rundstykker. Der var også

et møntvaskeri, og en gammel mand pustede balloner op. Vi var også inde i et bibliotek, hvor en lille pige legede med tændstikker. Og så tog vi hjem.

(Anders)

*

INGEN PENGE

På møntvaskeriet stod der en klovn.

Han stod og vaskede sine
vinterstøvler.

Klovnen havde dog ingen penge,
så han betalte med
mango, fisk og flødeboller
for at få vasket sine
vinterstøvler.

(Pernille)

*

KØLESKABET

I går så jeg en kirke. Inde i kirken stod en ged, der lavede bacon i en vask. Jeg gik hen til geden og spurgte, om jeg måtte få et stykke bacon. Geden sagde noget, men jeg forstod ikke gedesprog. Så gik jeg hen til en kro. For

at komme ind på kroen, skulle man åbne et køleskab. Jeg gik ind i køleskabet og forsvandt.

(Mikkel)

*

AUNINGTUREN

I Auning var jeg ude at gå sammen med klassen. Det sneede, så jeg fangede snefnug. Jeg havde min rygsæk med. I rygsækken havde jeg en blyant. På blyanten var der en fin lille blomst. Jeg havde også taget et stort halstørklæde på, så jeg ikke kom til at fryse. Jeg så også en chinchilla på Aunings gamle vej.

(Emma)

*

FODBOLDELEFANTEN

I går så jeg en gigantisk elefant, som gik til fodbold. Den havde fodboldtøj på og var på vej op til banen. Det var mig og min mor, som så den i Ørsted by, da jeg var på vej til tandlæge. Men først skulle vi lige handle. Og da vi var i butikken, købte jeg et penalhus og nogle blyanter. Da vi kom ind i bilen, så min mor, at bilvinduet stod åbent, så jeg lukkede det.

(Nicolai)

*

GUMMIANDEN

I går så jeg en gummiand, der spiste is. Så tog gummianden en krukke og smed sin mobil ned i den. Inden gummianden gik i seng, tog den en godnatbajer og en sodavand, og så gik den i seng. Og så tog jeg gummiandens mobil og ringede til min mor og sagde, at jeg ville hjem.

(Kamilla)

*

EN FALDENDE FLODHEST

I dag hørte du et vandløb. Du løb langs vandløbet. Så løb du ind i et hus. Der var ingen, der boede dér. Så gik du ud, og du gik ind i et andet hus. Inde i det hus, så du en flodhest, der lå og så Teletubbies og spiste popkorn. Så faldt den ned af sofaen, slog hovedet ned i bordet og brækkede næsen.

(Lasse)

*

ANDEN PÅ MØNTVASKERIET

På møntvaskeriet så jeg en and.

Anden tog en håndfuld honningsæbe på sig.

Så tog den nogle farver og satte sig ned.

Den fandt en tegning.

Den begyndte at farve tegningen.

Anden sagde hej til mig og begyndte at farve igen.

Er det her livet, tænkte jeg?

(Emma)

*

GED

I går så jeg en ged, der drak vand og spiste en kyllingevinge, og bagefter spillede den på computer, men den var så dårlig til det, han spillede, så han valgte at spille gardiner i stedet.

(Alexander)

*

FØDEKÆDEN

I går så jeg en fugleunge, der blev spist af en endnu større fugl.

Den fugl blev så spist af en kat.
Og den kat blev så spist af en ræv.
Og efter at ræven havde spist katten, blev ræven dræbt af jægerens hund.
Jægerens hund blev så stanget ihjel af et rådyr.
Så kom en løve og dræbte rådyret og tog det med hjem og spiste det.
Og en blåhval faldt ned fra himlen og landede på løven, så de begge døde.

(Daniel)

*

DEN LEVENDE MUS

I dag hørte du jorden gennem en dør. Her sad du langt væk fra en hvid mand, som drak saftvand med bacon i. Mandens fjende, som er en mus, sad og hørte gennem døren, hørte normal stilhed. Langsomt levede den.

(Mette)

*

CHOKOLADE

I går så jeg jeg en vej. Den var stor og brun. Jeg troede, det var chokolade. Den var kæmpestor, men man kunne viske den ud igen. Tavlen var grøn og lige så stor som et hus.

(Tobias)

*

MÅNEN

I går så jeg en måne, som spiste en pizza med sin tunge. Bagefter hoppede den på trampolin. Månen blev tørstig og drak noget gammelt vand, som månen kastede op igen. Månen vågnede igen og tænkte over, hvad det var, den lige havde drømt.

(Cecilie)

*

BLÆSEREN

I Ørsted er der en skole. Den hedder Rougsøskolen. Rundt om den er der nogle træer, og indenfor er der lamper og tavler. Pludselig går blæseren i stykker, og hele skolen tømmes for ilt. Alle går i panik og falder døde om. Undtagen én elev, han hedder Rasmus. Han løber over til nabohuset.

(Magnus)

*

MANDEN MED SÆBEBOBLERNE

I dag hørte du et diskotek, og der var en snegl på gulvet af diskoteket. Du så også et museum. I forhaven af museet var der en blåhval, som ikke spiste rugbrødsboller. Der var også et værksted, og en ung pige sprængte balloner. Der var også en fest, hvor en gammel mand kedede sig med sæbebobler og blev der.

(Anders)